

Achel: Heimwee naar de heide



Op deze tocht kom je geen enkele dorpskern tegen. Je vertoeft de hele tijd in bosrijke gebieden, in open heidevlaktes en een stukje langs een waterweg. Ondertussen zijn de uitgestrekte heidegebieden van Noord-Limburg om economische redenen sterk bebost geraakt. Toch is er net over de grens met Nederland nog eentje overgebleven: de Groote Heide, een prachtig paars pareltje. Voor een natje en een droogje moet je niet vrezen want zowel in de Achelse Kluis, als in Leenderstrip (NL) en op het recreatiedomein De Bever kom je zeker aan je trekken.

Route vanuit Achel : 43,8 km

Korte tocht: 30,8 km

Parkeren: De Achelse Kluis, De Kluis 1 , 3930 Hamont-Achel

Startpunt: Abdij Achelse Kluis

Weg: Meer dan 50% van het traject is autovrij, 36% verloopt in Nederland.

Fietsnetwerkaart: Limburg (B) + De Kempen (NL)



Start: Achelse Kluis 217>36>56>54>59>38>216>514>562>513>541>568>213>201>220>564>218>217

Pagina 1 op 217 Abdij Achelse Kluis (Hamont-Achel)



De naam van de abdij verwijst naar een verlaten plek waar kluzenaars sinds 1656 samenwoonden. Rond 1846 stichtten monniken van de abdij van Westmalle er een nieuwe vestiging. Hun Benedictijnerabdij staat pal op de grens met Nederland. De scheidingslijn loopt zelfs dwars door het kerkhof en de tuin. Een groot deel van de gebouwen werd na WO II in neogotische stijl heropgebouwd. Net als hun collega's in Westmalle legden de monniken zich toe op het gebed, werk op het veld en...bierbrouwen. Bij het begin van WO I werd de huisbrouwerij stilgelegd, pas in 1998 werd de productie van het Achels trappistenbier hervat. De abdij en brouwerij zijn niet open voor het publiek, maar bezoekers kunnen wel terecht in hun cafetaria, boekenshop, kruidenierswinkel en gastkapel.

Sint-Benedictusabdij De Achelse Kluis, De Kluis 1 , 3930 Hamont-Achel, tel. 011 80 07 60 www.achelsekluis.org

Pagina 2 ts 36...56 Groote Heide (Leende)

op 54 Fietscafé De Hospes (Leende)



Zo'n 2 km fiets je door boomloze heide die prachtig paars kleurt in de nazomer. Naast het fietspad ontdek je ook enkele venplassen. Dit heidelandschap is het laatste goedbewaarde stuk van een uitgestrekte heidevlakte van meer dan 5000 ha die tot Eindhoven reikte. Het grootste deel ervan werd tussen de twee wereldoorlogen bebost.

Bennie en Franca hebben hun fietscafé in een oude Kempische hoeve ondertussen uitgebouwd tot een volwaardige brasserie. Bierliefhebbers moeten zeker het unieke *La Trappe pruuflpenske* uitproberen. Op een plankje staan 4 La Trappe trappistenbieren van abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot (NL) klaar om je smaakpapillen te verwennen.

Fietscafé De Hospes, Strijperstraat 46, NL 5595 GD Leende, tel. 0031 40 2061288, www.cafédehospes.nl

P3 op 216 De Dodendraad (Hamont-Achel en Leende)



Op de grens met Nederland ontdek je een voorbeeld van draadafsluiting die er geplaatst werden om de Grote Oorlog in herinnering te brengen. Om te verhinderen dat Belgische oorlogsvrijwilligers naar het neutrale Nederland zouden vluchten, plaatste de Duitse bezetter langs de 300 km lange grens een draadconstructie. De draden stonden onder een spanning van 3000 volt, wie hen aanraakte werd geëlektrocuteerd. Zo moesten er veel minder soldaten ingezet worden om de grens te bewaken. Alleen de middelste draadversperring stond onder hoogspanning, de buitenste draden moesten waarschuwen voor de dodendraad. Vanaf 1916 spanden de Duitsers een extra draad op zo'n 80m van de dodendraad. Alle huizen in die sperrone werden afgebroken.

P4 Beverbeekhoeve (Hamont-Achel)

Domein De Bever (Hamont-Achel)



Reeds in de 14^{de} stond hier al een omgrachte hereboerderij. Van 1874 tot 1936 hing de hoeve af van het kasteel van Beverbeek dat vlakbij verscholen ligt. Door een erfenis verwerfde de K.U.Leuven in 1936 alle hoevegebouwen en aanpalende gronden. De huidige eigenaar verwerfde het geheel in 1993. De ringgracht is nog duidelijk te zien..

Dit recreatiedomein is gegroeid uit een watermolen op de Warmbeek. Rond de voormalige molenvijver is een wandelpad aangelegd. Vanaf de uitkijktoren krijg je een panoramisch zicht op de groene omgeving. Niet alleen voor een drankje kan je er terecht, de zaak is ook een volwaardig restaurant.

Domein De Bever, Beverbekerdijk 50, 3930 HAMONT tel. 011.64.15.57 , ma gesl.

P5 ts 513....541 De Waag (Hamont-Achel)

ts 513...541 Geologische tuin (Hamont-Achel)



Midden in het bos geeft een ruïne de plaats aan waar hoeve De Waag stond. Sinds 1772 lieten de Achelaars hier hun graan wegen om discussies met de molenaar te vermijden. Daarna ging het graan verplicht naar de windmolen van de heer naast de Waag. Maar in 1800 werd de windmolen verwoest door een storm en verdween ook de weeg(Waag).

Op de open plek van de Waag is een bijzondere tuin ingericht. Langs een cirkelvormig pad is 500 miljoen jaar geologische geschiedenis uitgebeeld in de vorm van een tiental rotsblokken. Gesteenten van het primair tot het kwartaal liggen er op ongelijke afstand van elkaar, naargelang de geologische tussenperiodes.

P6 Even afwijken: 513....541 De Tomp (Hamont-Achel)



In de buurt van de Waag wijst een gele wegwijzer je de weg naar de Tomp, 500m verder.

Bijna helemaal verscholen in het groen staat een gerestaureerde ronde toren. Lange tijd dachten historici dat het een middeleeuwse burchttoren was en in die zin werd hij in 1968 ook heropgebouwd. Daarbij werden de 5 verdiepingen heringericht als woontoren. Maar recent onderzoek bracht aan het licht dat de toren eigenlijk dienst deed als windmolen. De heren van Grevenbroek bouwden hem in het begin van de 15^{de} eeuw en hij bleef malen tot in de 17^{de} eeuw. Daarna werd hij aan zijn lot overgelaten. In 1947 kreeg hij een erfgoed erkenning. Hij is nu in privé-handen en kan niet bezocht worden.

P7 ts 513....541 Grafheuvels (Hamont-Achel)



Rechts van het fietspad ontwaar je op een open plek in de bossen van Haarterheide enkele ronde grondverhogingen. Het zijn voorhistorische grafheuvels uit de ijzer- en bronstijd, zo'n 1000 jaar vóór onze tijdrekening. Onze voorouders legden hun overleden familieleden in een uitgeholde boomstam, deden er enkele dagelijkse gebruiksvoorwerpen bij en dekten het graf af met meerdere lagen heideplaggen. Bij opgravingen in 1963 ontdekten archeologen heel wat urnes en potten die naar het gemeentelijk museum Grevenbroek gebracht zijn. Drie van de acht ontdekte graven hebben ondertussen hun oorspronkelijk uitzicht teruggekregen: een afboording met puntige palen.

Grevenbroekmuseum, Generaal Dempseylaan 1, 3930 Hamont, tel. 011 64 60 70, open van ma tot vrij 9.30 – 16u, www.grevenbroekmuseum.be

P8 op 568 Kapel O.L.Vrouw-in-de-Nood (Hamont-Achel)

ts 213....220 Kanaal Herentals-Bocholt (Neerpelt)



In 1838 liet een voorname dame uit Hasselt, eigenares van het vlakbijgelegen kasteel Genenbroek, deze kapel oprichten. In 1986 kocht de kerkfabriek van Achel de kapel van baron Marcel Pecsteen. Het oorspronkelijk Mariabeeld werd in 1979 gestolen, het huidige is een replica maar wel met de oorspronkelijke aankleding, kroontje en wereldbol.

Deze waterweg werd in 1843 gegraven tussen de gekanaliseerde Nete (nu Albertkanaal) in Herentals en de Zuidwillemsvaart in Bocholt. In 1928 werd het kanaal verbreed en verdiept maar zijn economische rol werd vanaf 1940 bijna volledig overgenomen door het Albertkanaal dat grotere tonnenmaten aankan.

P9 ts220....218 spoorwegpad (Neerpelt, Hamont-Achel)

Even afwijken: spoorwegbruggen (Neerpelt, Hamont-Achel)



Je fietst 6 km op de vroegere spoorberm tussen Neerpelt en Eindhoven. Deze spoorlijn L18 kwam er in 1866 als onderdeel van de verbinding Hasselt-Eindhoven. In 1957 passeerde hier de laatste reizigerstrein; goederentreinen bleven het spoor tot 1973 gebruiken.

Wanneer je na kn 220 op de spoorberm komt, liggen links op 500m twee spoorwegbruggen over het kanaal Herentals-Bocholt. Een ervan is nog in gebruik en maakt deel uit van de spoorlijn Antwerpen-Roermond (NL) ofwel de Ijzeren Rijn. Vanaf de brug kijk je uit over het centrum van Neerpelt waar je makkelijk naartoe kan.

P10 apres: op 217 Cafetaria Achelse Kluis (Hamont-Achel)



Op de binnenkoer van de vroegere kloosterhoeve kun je nagenieten bij een hapje en/of een drankje, die je wel zelf moet gaan halen in de cafetaria. Die is ondergebracht in de vernieuwde stallen waar je de brouwinstallatie achter een glazen wand kunt bewonderen. Sinds 1998 is broeder-brouwmeester aan de slag met recepten van broeder Thomas die zijn sporen verdiende in Westmalle. Hij creëerde 5 'authentic' trappistenbieren. Aanvankelijk was er alleen de donkere Achel Trappist 8°. Daarna volgde de goudblonde variant. Tenslotte de goudblonde Achel Trappist 5° en zijn amberkleurige broer 5° die alleen in de Achelse Kluis kunnen gedronken worden, rechtstreeks van 't vat. De laatste in het rijtje is de Achel Extra Bruin 8°.

